

Họ và tên :

Lớp Xung Tội và Rước Lễ 1

Gặp gỡ 23
Ôn Tập (3)

I. Trắc Nghiệm B

01. Đức Maria mang thai Chúa Giêsu nhờ quyền năng của ai?

- a. Thiên thần. b. Chúa Thánh Thần. c. Thánh Giuse.

02. Nói gương Chúa Giêsu, chúng ta sống thế nào trong gia đình?

- a. Chúng ta yêu mến, vâng lời ông bà, cha mẹ.
b. Chúng ta yêu thương, giúp đỡ mọi người.
c. Cả a và b đúng.

03. Khởi đầu rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều gì?

- a. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.
b. Hãy vâng nghe lời Ngài.
c. Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.

04. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều gì?

- a. Sống bình an và vui tươi.
b. Tin vào ngài là Đấng Cứu Thế.



c. Phó thác mọi sự cho Chúa.

05. Chúa Giêsu đặt ai đứng đầu các Tông đồ?

- a. Thánh Phaolô. b. Thánh Phêrô. c. Thánh Gioan.

06. Noi gương cầu nguyện của Chúa Giêsu, hằng ngày chúng ta nên làm gì?

- a. Thường xuyên hướng lòng lên cùng Chúa.
b. Vừa thưa chuyện và lắng nghe Ngài dạy dỗ. c. Cả a và b đúng.

07. Trong bốn ý nguyện sau, chúng ta xin Chúa Cha những gì?

- a. Xin lương thực hằng ngày, xin tha thứ tội lỗi.
b. Xin đừng để chúng ta sa chước cám dỗ, và xin cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ.
c. Cả a và b đúng.

08. Khi làm việc và học hành, chúng ta cầu nguyện thế nào?

- a. Chúng ta làm dấu thánh giá.
b. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết làm mọi sự đẹp ý Chúa.
c. Cả a và b đúng.

09. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu ban lệnh truyền yêu thương thế nào?

- a. Lạy Cha, xin tha cho họ.
b. Anh em hãy thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
c. Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

10. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì?

- a. Để mọi người tin Chúa.
- b. Để cứu chuộc mọi người chúng ta.
- c. Để chúng ta chăm chỉ đọc Kinh Thánh.

11. Tin vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta sống thế nào?

- a. Từ bỏ các thói hư tật xấu.
- b. Sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu.
- c. Cả a và b đúng.

12. Chúng ta phải làm gì để sự sống mới ngày càng lớn lên trong chúng ta?

- a. Sống gắn bó với Chúa Giêsu.
- b. Sống theo lời Chúa dạy.
- c. Cả a và b đúng.

13. Sau bao nhiêu ngày, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha?

- a. 20 ngày.
- b. 30 ngày.
- c. 40 ngày.

II. Ô Chữ 2

Những gợi ý



1. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào Ngài là ai?

2. Khi rao giảng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vào điều gì?

3. Chúa Giêsu dạy chúng ta làm gì với tâm tình đơn sơ, tin tưởng và yêu mến như người con thừa chuyệu với cha mình?

4. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì chúng ta?

5. Chúa Giêsu lập Bí tích gì để ban Mình và Máu Thánh Ngài làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta?

6. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta làm gì và vâng lời ông bà cha mẹ?

7. Chúa Giêsu chết và phục sinh để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta điều gì?

8. Trước và sau bữa ăn, chúng ta làm dấu thánh giá, xin Chúa làm gì cho của ăn?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Lớp Xung Tội và Rước Lễ 1

Lời giải đáp Gặp gỡ 23 Ôn Tập (3)

I. Trắc Nghiệm B

01. b. Chúa Thánh Thần.

02. c. Cả a và b đúng.

03. a. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.

04. b. Tin vào ngài là Đấng Cứu Thế.

05. b. Thánh Phêrô.

06. c. Cả a và b đúng.

07. c. Cả a và b đúng.

08. c. Cả a và b đúng.

09. b. Anh em hãy thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

10. b. Để cứu chuộc mọi người chúng ta.

11. c. Cả a và b đúng.

12. c. Cả a và b đúng.

13. c. 40 ngày.

II. Ô Chữ 2

1	Đ	Â	N	G	C	Ư	U	T	H	Ê
2	T	I	N	M	Ư	N	G			
3	C	Â	U	N	G	U	Y	Ê	N	
4	C	Ư	U	C	H	U	Ô	C		
5	T	H	A	N	H	T	H	Ê		
6	Y	Ê	U	M	Ê	N				
7	S	Ư	S	Ô	N	G	M	Ơ	I	
8	C	H	U	C	L	A	N	H		

1. Đấng Cứu Thế

2. Tin mừng

3. Cầu nguyện

4. Cứu chuộc

5. Thánh Thể

6. Yêu mến

7. Sự sống mới

8. Chúc lành

Hàng dọc : Cứu Chuộc

Gb. Nguyễn Thái Hùng