

VUI HỌC THÁNH KINH 46
CHÚA GIÊSU
& 13 TÔNG ĐỒ
Tập 1

Lời Chúa
là đèn soi cho con bước
là ánh sáng chỉ đường cho con.
Tv 119,105

2 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

**VUI HỌC THÁNH KINH 46
CHÚA GIÊSU
& 13 TÔNG ĐỒ
Tập 1**

2015

Lưu hành nội bộ

3 * VHTK 46 : CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ

Kính Dâng Mẹ Tình Yêu
Xin Mẹ chúc lành cho tình yêu của chúng con
Hôm Nay và Mãi Mãi

Kỷ Niệm
25 Năm Hôn Phối
4.1.1991- 4.1.2015

*Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học
qua những câu trắc nghiệm và ô chữ
Cuộc Đời Chúa Giêsu
& 13 Tông Đồ.*

*Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
Chúc các bạn có những giây phút
vui và bổ ích.*

Mục lục

Tiểu sử Đức Giêsu Kitô	07
VHTK Thời Thơ Ấu	12
VHTK Những Giáo Huấn	18
VHTK Những Dụ Ngôn	25
VHTK Những Phép Lạ	31
VHTK Thương Khó	38
VHTK Phục Sinh	44
VHTK Cuộc đời Chúa Giêsu 7	50
VHTK Chúa Giêsu & Các Tông Đồ	56
Vui Học Thánh Kinh 1	66
Vui Học Thánh Kinh 2	69
VHTK 3 Hãy Cùng Đọc Giêsu	70
VHTK 4 Hãy Cùng Đọc Anna	71
VHTK 5 Chia1 Thành 4	72
VHTK 6 Cha Con - Mẹ Con	73
VHTK 7 Ô Chử Tân Ước 1	74
VHTK 8 Ô Chử Tân Ước 2	75
VHTK 9 Ô Chử Bữa Tiệc Ly	76
VHTK 10 Những Nhân Vật Xuất Hiện	
Trong Cuộc Thương Khó	77
Lời giải đáp Vui Học Thánh Kinh	78



Tiểu sử Đức Giêsu Kitô

Cát Minh

- Họ và tên : Jhoschua (tiếng Do Thái) hoặc Jesua hay Jesu (tiếng Aramê), Giêsu (tiếng Việt).
- Danh hiệu : "Messiah" có nghĩa là "Đấng được xức dầu".
- Quốc tịch : Do thái, thuộc hoàng tộc David.

- Năm sinh : Năm 7 trước Công Nguyên (trước khi vua Herôđê băng hà ít lâu: 4 năm trước CN).
- Nơi sinh : Chuồng chiên, tại Belem.
- Nơi thường trú : Nazareth.
- Ngôn ngữ : Tiếng Aramê của miền Galilêa.
- Cha mẹ trần thế : Giuse và Maria.
- Cha thiên quốc : Chúa Cha.
- Ngày chịu phép cắt bì : 8 ngày sau khi sanh.
- Ngày tiến dâng cho Thiên Chúa : Năm 12 tuổi.
- Nghề nghiệp : thợ mộc (teknon), nghề của cha Giuse.
- Gia tài : Không có gì, ngoài chiếc giường duy nhất là cây thánh giá.
- Học vấn : Tại gia, trường Giuse-Maria.
- Tình trạng : Độc thân.
- Hoạt động công khai : Năm 30 tuổi.
- Địa bàn hoạt động : Giảng dạy khắp nơi, nhưng phần lớn chung quanh hồ Galilêa, mà trọng tâm là thành phố ngư phủ Capharnaum. Thời gian hoạt động chừng 2 năm rưỡi.

- Đề tài rao giảng : Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến.
- Bài giảng đầu tiên : Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật.
- Các Môn đệ : Dù không phải là Rabbi, nhưng Ngài đã chọn ra 12 Tông đồ là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp- phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ôt, là chính kẻ nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế.
- Các phép lạ : Nước hóa thành rượu, năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn người ăn, chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại...
- Bữa tiệc sau cùng : Bữa Tiệc Ly.
- Tội phạm : Giới thẩm quyền Do thái đã tố cáo Ngài phạm thượng.
- Bản án : Chính quyền Roma, đại diện là Pontio Philatô, đã lên án Ngài và cho đóng đinh vào thập giá.

- Hành quyết : Bị đóng đinh sau trưa ngày lễ Vượt Qua, tại một nơi nằm ngoài vòng đai thủ đô Giêrusalem.
- Mai táng : Trong mồ đá, tại một chỗ không xa nơi hành quyết.
- Nơi chết : Trên đồi Golgôtha.
- Các biến cố lịch sử trong đời : Giáng sinh tại Bêlem, chịu phép rửa trên sông Giođan, biến hình trên núi Tabo, chịu chết trên đồi Gôlgotha, sống lại từ cõi chết, và lên trời.
- Bảy lời sau cùng : "Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng" (Luke 23:32-34), "Ngày Hôm Nay Con Sẽ Được Ở Với Ta Trên Nước Thiên Đàng" (Luke 23:35-43), "Này Bà, đây là con Bà!" (Gioan 19:16-27), "Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi" (Mathêu 27:45-47 Maccô 15:33-36), "Ta Khát" (Gioan 19: 28-29), "Mọi Sự Đã Hoàn Tất" (Gioan 19:30-37), "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." (Luke 23:44-56).
- Tám gương kỳ cục nhất : Rửa chân cho các môn đệ.
- Lời sau cùng trước khi về trời : Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

- Dấu tích đặc biệt : Năm dấu thánh.
- Tác phẩm để đời : Lời, Mình và Máu Thánh mang lại sự sống đời đời cho nhân loại.
- Biện cố vĩ đại sắp làm : Lại đến lần thứ hai trong vinh quang.

Cát Minh sưu tầm

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Thời Thơ Ấu
Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,11

.....
.....
.....
.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. *Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra là gì? (Lc 1,26-38)*

- a. Samuen.
- b. Gioan.
- c. Giêsu.
- d. Môsê.

02. *Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai? (Lc 1,26-38)*

- a. Vua Hêrôđê.
- b. Vua Arêta.
- c. Vua Đavít.
- d. Vua Salem.

03. *“Mừng vui lên, hỡi Đáng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria của ai? (Lc 1,26-38)*

- a. Ông Giuse.
- b. Bà Êlisabét.
- c. Sứ thần Raphaelen.
- d. Sứ thần Gáprien.

04. *“Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đáng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” là ai? (Lc 1,26-38)*

- a. Đức Giêsu.
- b. Thánh thần.
- c. Thiên Chúa.
- d. Ngôn sứ Êlia.

05. *Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời? (Lc 1,26-38)*

- a. Giacóp.
- b. Ápraham.
- c. Đavít.
- d. Giuse.

06. *Lời đầu tiên sứ thần Gáprien nói với trinh nữ Maria : (Lc 1,26-38)*

- a. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
- b. “Kính chào bà, trinh nữ Maria”.
- c. “Kính chào bà, người nữ được chúc phúc”.
- d. “Mừng vui lên, người nữ được chúc phúc”.

07. *Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là ai? (Lc 1,31-32)*

- a. Con Đấng Tối Cao.
- b. Ngôi Hai Thiên Chúa.
- c. Đấng Cứu Thế.
- d. Đấng Mêsia.

08. *Đức Maria thưa với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,” (Lc 1,38)*

- a. xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
- b. Xin hãy làm mọi sự theo ý Ngài.
- c. Xin đón nhận tất cả mọi việc như Thánh ý Ngài.
- d. Xin cho ý Chúa được thể hiện.

09. *“Emmanuel” được ngôn sứ nào tiên báo ? (Mt 1,18-25)(Is7,14)*

- a. Ngôn sứ Isaia.
- b. Ngôn sứ Êdêkien.
- c. Ngôn sứ Mikha.
- d. Ngôn sứ Êlia.

10. *Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời (Mt 2,1-12).*

- a. Vua Hêrôđê Cả.
- c. Vua Philip.

- b. Vua Hêrôđê Antipa.
- d. Vua Hêrôđê Acrippa.

III. Ô CHỮ



Những gợi ý

- 01.** Sứ thần nói với những người chăn chiên: Hôm nay, ai đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít? (Lc 2,11)
- 02.** Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)
- 03.** Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)
- 04.** Đây là một cặp của lễ mà Luật Chúa truyền khi tiến dâng người con trai đầu lòng cho Chúa. (Lc 2,24)
- 05.** Vị vua tìm giết Hài Nhi Giêsu (Mt 2,13).
- 06.** Một người đã gặp Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ (Lc 2,34).
- 07.** Thiên Chúa sẽ ban cho Hài Nhi Giêsu ngai vàng của vua nào? (Lc 1,32)
- 08.** Một lễ vật các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi Giêsu (Mt 2,11).
- 09.** Theo Luật Chúa truyền, mọi con trai đầu lòng được gọi là gì dành cho Chúa? (Lc 2,23)
- 10.** Ông già Simêon đã chính mắt nhận thấy điều gì mà Chúa đã dành sẵn cho muôn dân? (Lc 2,30)

11. Sứ thần nói với Đức Maria con trẻ sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)

12. Sứ thần nói với những người chăn chiên, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)

13. Mẹ của Hài Nhi Giêsu (Mt 1,16).

14. Nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra (Lc 2,4-7).

15. Sứ thần nói với đức Maria, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là gì? (Lc 1,31)

16. Hoàng đế La mã, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

***"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương."***

Tin Mừng thánh Luca 2,14



VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

Những Giáo Huấn

Tin Mừng thánh Mátthêu 5, 1-12a

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 5,7

.....

.....

.....

.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”?
(Mt 5, 1)

- a. Đức Giêsu.
- b. Thánh Gioan Tẩy giả.
- c. Ông Môsê.
- d. Thánh Mátthêu.

02. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5, 1)

- a. Bên bờ giếng Giacóp.
- b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
- c. Trên núi.
- d. Trong Hội đường Nadarét.

03. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì
...” (Mt 5, 3)

- a. Nước Trời là của họ.
- b. Được Thiên Chúa ủi an.
- c. Được Thiên Chúa xót thương.
- d. Được gọi là con Thiên Chúa.

04. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được
... làm gia nghiệp” (Mt 5, 4)

- a. Đất Hứa.
- b. Thiên đàng.
- c. Nước Trời.
- c. Cửa cải.

05. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, thì họ sẽ
được”. (Mt 5, 9)

- a. Gọi là con Thiên Chúa.
- b. Nước Trời là của họ.
- c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
- d. Thoả lòng.

06. *“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được” (Mt 5,8)*

- a. Gọi là con Thiên Chúa.
- b. An ủi.
- c. Nhìn thấy Thiên Chúa.
- d. Thoả lòng.

07. *“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa” (Mt 5,7)*

- a. Ủi an.
- b. Cứu độ.
- c. Chúc phúc.
- d. Xót thương.

08. *“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,” (Mt 5,6)*

- a. Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
- b. Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
- c. Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
- d. Vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

09. *“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì” (Mt 5,10)*

- a. Nước Trời là của họ.
- b. được Thiên Chúa ủi an.
- c. được Thiên Chúa xót thương.
- d. được gọi là con Thiên Chúa.

10. Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở đâu thật lớn lao? (Mt 5, 12a)

- a. Ở trên trời.
- b. Ở trần gian.
- c. Ở ngay đời này.
- d. Ở trong đời sau.

III. Ô CHỮ



oc CB CGS giáo huấn

Những gợi ý

01. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy ai ? (Mt 5,1-12)

02. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mỗi một không thể làm gì được ? (Mt 6,19-21)

03. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu nói : dù vinh hoa tột bậc, nhưng ông cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ngoài đồng. Vua mà Chúa Giêsu nhắc tới là ai? (Mt 6,24-34)

04. Ai dạy khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ? (Mt 6,1-4)

05. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm anh em.” (Mt 20,24-28ss)

06. "Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình". (Ga 15,12-13)

07. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ ở và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không Thầy và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy”. (Ga 14,23-24)

08. Tại núi Ôliu, Đức Giêsu bảo với các môn đệ : Anh em hãy cầu nguyện kéo sa điều gì ? (Lc 22,39)

09. Đây là cửa đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7,13-14ss).

10. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được làm gia nghiệp” (Mt 5,1-12).

11. Ý cầu nguyện đầu tiên được Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha là vinh hiển (Mt 6,7-15).

12. Bên bờ giếng Giacóp, tại làng Xykha, Đức Giêsu nói với người phụ nữ thành Samari : 'Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị ‘cho tôi chút nước’, thì hẳn chị đã xin và người ấy sẽ ban cho chị cái gì? (Ga 4,10)

13. Tại Hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu bảo với dân chúng : 'Ý của Cha tôi là tất cả những ai

thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ làm gì trong ngày sau hết?' (Ga 6,40)

14. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng Nước Thiên Chúa, ngài khuyên các ông khi đi đường đừng mang theo cái này ? (Lc 9,1-6ss)

15. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phạm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là” (Ga 17,1-3)

16. Khi nói về lời thề, Chúa Giêsu dạy : hễ có thì nói có, không thì nói không : thêm thắt điều gì là do ai ? (Mt 5,33-37)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

***“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”***

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3

VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

Những Dụ Ngôn

Tin Mừng thánh Luca 15,11-32

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết Tin Mừng thánh Luca 5,18b

.....
.....
.....
.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. Trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, người con xin cha gia tài là ai ? (Lc 15,11...)

- a. Con cả.
- b. Con thứ.
- c. Con nuôi.
- d. Con hoang.

02. Người con thứ thu góp tất cả rồi trốn đi phương xa. Ở đó anh ta làm gì ? (Lc 15,13)

- a. Sống phóng đãng.
- b. Phung phí tài sản của mình.
- c. Đi tìm ngọc quý.
- d. Chỉ có a và b đúng.

03. "Khi người con thứ đã ăn tiêu hết sạch, trong vùng ấy xảy ra điều gì? (Lc 15,14)

- a. Một nạn đói khủng khiếp.
- b. Chiến tranh xảy ra.
- c. Lũ lụt bất thường.
- d. Cả a, b và c đúng.

04. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)

- a. Ra vườn hái nho.
- b. Ra đồng chăn heo.
- c. Lên thuyền đánh cá.
- d. Ra ruộng gieo giống.

05. *Tại nơi chăn heo, anh ta hỏi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17)*

- a. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa.
- b. Ta đứng lên, đi về cùng cha.
- c. Xin được coi như 1 người làm công cho cha.
- d. Cả a, b và c đúng.

06. *Thấy con từ đằng xa, người cha thế nào? (Lc 15,20)*

- a. Chạnh lòng thương.
- b. Chạy ra ôm cổ anh.
- c. Hôn lấy hôn để.
- d. Cả a, b và c đúng.

07. *Đây là lời người cha nói lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22)*

- a. Hãy mặc áo đẹp cho cậu.
- b. Xỏ nhẫn vào ngón tay.
- c. Con ta đã chết mà nay sống lại.
- d. Cả a, b và c đúng.

08. *Con vật được người cha làm thịt để ăn mừng (Lc 15,24).*

- a. Con dê con.
- b. Chiên béo.
- c. Con bê béo.
- d. Đôi chim câu.

09. *Trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, người con cả xin cha mình con vật gì để đãi bạn bè? (Lc 15,11...)*

- a. Con dê con.
- b. Chiên béo.
- c. Con bê béo.
- d. Đôi chim câu.

10. Lời người cha nói với anh cả : (Lc 15,31-32)

- a. Tất cả những gì của cha đều là của con.
- b. Em con đây đã chết mà nay lại sống.
- c. Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ.
- d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ



oc CB CGS dự ngôn

Những gợi ý

01. “Tiệc cưới đã sẵn sàng, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các người đi ra

các ngã đàng, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 22,1...ss)

02. “Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi”. Đây là lời cầu nguyện của ai ? (Lc 18,9-1)

03. “Anh em đừng đau nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đau đấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa”. Đây là dụ ngôn gì? (Mc 4,24-25ss)

04. Khi giải nghĩa Dụ Ngôn “Cỏ Lùng”, Đức Giêsu đã ví hạt giống tốt là con cái của (Mt 13,36...)

05. “Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mc 4,21-23ss)

06. Khi giải nghĩa dụ ngôn “Cỏ Lùng”, Chúa Giêsu đã ví người gieo hạt giống tốt là ai ? (Mt 13,36...)

07. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường”. Câu này trích trong sách nào ? (Mt 21,33-45)

08. “Chim trời đến làm tổ trên cành nó”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 13,31ss)

09. Tác giả Dụ ngôn “Chiếc Lưới” là ai ? (Mt 13,17)

10. “Ngày tận thế đến, các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa”. Đây là dụ ngôn gì ? (Mt 13,47-50)

11. Khi nạn đói xảy ra, để có cái ăn, người con thứ phải đi làm nghề gì ? (Lc 15,11...)

12. Nước Trời lại cũng giống như chuyện ai đi tìm ngọc đẹp ? (Lc 13,45)

13. Trong dụ ngôn “Khách Được Mời Xin Kiếu”, người thứ 3 lấy lý do để kiếu là gì ? (Lc 14,20...)

14. “Phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi”. Câu này trích trong dụ ngôn nào? (Mt 25,14...ss)

15. Trong dụ ngôn “Cây Nho Thật”, cây nho thật là ai ?. (Ga 15,1-17)

16. Tác giả Dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” là ai ? (Lc 15,11...)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

**“Con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy.”**

Tin Mừng thánh Luca 15,24

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Những Phép Lạ
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-10

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết Tin Mừng thánh Gioan 2,5

.....
.....
.....
.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. *Đức Giêsu và Đức Maria cùng các tông đồ tham dự tiệc cưới ở đâu ? (Ga 2,1)*

- a. Canaan.
- b. Cana.
- c. Caphácnaum.
- d. Đa mát.

02. *Tiệc cưới Cana, Đức Giêsu và Đức Maria cùng các tông đồ tham dự thuộc miền nào? (Ga 2,11)*

- a. Miền Galilê.
- b. Miền Samaria.
- c. Miền Thập Tỉnh.
- d. Miền Giuđê.

03. *Người khám phá ra đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana hết rượu là ai? (Ga 2,3)*

- a. Chú rể.
- b. Chủ tiệc.
- c. Đức Maria.
- d. Đức Giêsu.

04. *Người làm phép lạ biến nước thành rượu là ai? (Ga 2,8)*

- a. Chủ tiệc.
- b. Mẹ Maria.
- c. Đức Giêsu.
- d. Thánh Gioan.

05. *Số chum đá Đức Giêsu đã biến nước thành rượu là bao nhiêu ? (Ga 2,6)*

- a. 4 chum.
- b. 6 chum.
- c. 7 chum.
- d. 9 chum.

06. Với phong tục của người Do thái, những chum đá này để làm gì? (Ga 2,6)

- a. Để chứa thức ăn.
- b. Để dùng vào việc thanh tẩy.
- c. Để chứa nước mưa.
- c. Cả a, b và c đúng.

07. Tại tiệc cưới Cana, Đức Giêsu nói với thân mẫu Người rằng : “Thưa bà chuyện đó can gì đến bà và tôi ?” (Ga 2,4)

- a. Giờ của tôi chưa đến.
- b. Đây chưa phải là giờ của tôi.
- c. Hãy chờ đến giờ của tôi.
- d. Chúng ta hãy chờ đợi.

08. Đây là câu nói của Đức Giêsu với các gia nhân tại tiệc cưới Cana : (Ga 2,7)

- a. “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !”
- b. “Các anh hãy xem có bao nhiêu chum nước”.
- c. “Họ hết rượu rồi sao ?”
- d. “Các anh hãy làm theo lời tôi bảo”.

09. Đây là lời Đức Maria nói với các gia nhân tại tiệc cưới Cana : (Ga 2,5)

- a. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”.
- b. “Các anh hãy làm theo lời Người”.
- c. “Các anh hãy đổ nước vào chum”.
- d. “Các anh hãy sửa soạn những chum nước sạch”.

10. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê để làm gì ? (Ga 2,11)

- a. Bày tỏ vinh quang của Người.
- b. Bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa.
- c. Để chứng tỏ mình là Đấng Mêsia
- d. Để chứng minh Nước Thiên Chúa đã đến

III. Ô CHỮ



oc CB CGS phép lạ

Những gợi ý

01. Người phong hủi xứ Samaria, khi thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai ? (Lc 17,1-19)

02. Trông thấy người phụ nữ còng lưng, Đức Giêsu gọi lại và bảo bà đã được giải thoát khỏi điều gì ? (Lc 13,10-17)

03. Người môn đệ đã xin với Đức Giêsu được đi trên mặt nước để đến với Ngài. (Mt 14,22-33)

04. Hồ nước mà Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở mới sinh tới rửa. (Ga 9,1-40)

05. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh thoảng xuống khuấy động gọi là gì ? (Ga 5,1-18)

06. Các môn đệ không thể trừ quỷ này được nếu không ăn chay cầu nguyện. Đây là thứ quỷ đã nhập vào đứa bé bị gì ? (Mt 17,14-21s)

07. Cô gái được Đức Giêsu làm cho sống lại là con của ai ? (Lc 8,40-56)

08. Trước sự việc mình được mở mắt, anh mù từ thuở mới sinh nói : Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Ngài, thì Ngài nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho kẻ mù từ lúc mới sinh. Nếu

không phải là người bởi ai mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì? (Ga 9,1-40)

09. Nhìn thấy phép lạ Đức Giêsu chữa cho 1 người quỉ ám được lành bệnh khi cho lũ quỉ nhập vào đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài rời khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân nào ? (Mc 5,1-26ss)

10. Người phụ nữ đã sờ vào áo Đức Giêsu và đã được khỏi mắc bệnh gì ? (Lc 8,44-48)

11. Đức Giêsu cứu sống con trai bà goá thuộc thành nào ? (Lc 7,11-17)

12. Ai đã làm cho ông Ladarô chết 4 ngày sống lại ? (Ga 11,1...)

13. Trong phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ 1, người được Đức Giêsu hỏi : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” là ai ? (Ga 6,1-15ss)

14. Bệnh của người đầy tớ viên đại đội trưởng thành Caphácnaum là gì ? (Mt 8,5-13ss)

15. Căn bệnh mà mẹ vợ ông Phêrô mắc phải là gì? (Mc 1,19-31ss)

16. Sau khi người phong hủi được sạch bệnh, họ phải đi tiến dâng của lễ và trình diện với ai như ông Môsê đã truyền? (Mt 8,1-4ss)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

*Thân mẫu Người nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Tin Mừng thánh Gioan 2,5*



**VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Thương Khó**

Tin Mừng thánh Mátthêu 27,45-56

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mt 27,46b

.....
.....
.....
.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. Từ giờ thứ sáu điều gì xảy ra trên mặt đất?
(Mt 27,45)

- a. Đất rung chuyển mạnh.
- b. Mồ mả bật tung.
- c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất.
- d. Thành thánh Giêrusalem sụp đổ.

02. Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27,46)

- a. Giờ thứ ba.
- b. Giờ thứ sáu.
- c. Giờ thứ chín.
- d. Giờ thứ mười một.

03. "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là gì ?
(Mt 27,46)

- a. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
- b. Lạy Cha, con phó thác linh hồn trong tay Cha.
- c. Lạy Chúa, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
- d. Lạy Cha, mọi sự đã hoàn tất.

04. Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47)

- a. Ông Môsê.
- b. Ông Êlisa.
- c. Ông Êlia.
- d. Ông Tôma.

05. Khi nghe Đức Giêsu nói "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy gì buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống ? (Mt 27,46-47)

- a. Rượu.
- b. Giấm.
- c. Thuốc.
- d. Nước.

06. Một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây gì và đưa lên cho Đức Giêsu uống? (Mt 27,48)

- a. Lưỡi gươm.
- b. Cây sậy.
- c. Cây sào.
- d. Lưỡi đồng.

07. Khi Đức Giêsu trút linh hồn, điều gì đã xảy ra? (Mt 27,51-52)

- a. Mồ mả bật tung.
- b. Xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
- c. Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
- d. Cả a, b và c đúng.

08. Sau khi Chúa trỗi dậy, các thánh làm gì ? (Mt 27,53)

- a. Ra khỏi mồ.
- b. Vào thành thánh.
- c. Hiện ra với nhiều người.
- d. Cả a, b và c đúng.

09. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu trút linh hồn, ai đã nói : "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."? (Mt 27,54)

- a. Tổng trấn Philatô.
- c. Ông Nicôđêmô.

- b. Thượng tế Caipha.
- d. Viên đại đội trưởng.

10. *Những phụ nữ này theo chân Đức Giêsu đến nơi Người chết: (Mt 27,56)*

- a. Bà Maria Mácđala.
- b. Bà Maria mẹ các ông Giacôbê và Giôxép.
- c. Bà mẹ các con ông Dêbêđê.
- d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ



Cuộc đời Chúa Giêsu thương khó

Những gợi ý

- 01.** Ai đã kêu lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27,46)
- 02.** Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, Đức Giêsu và các môn đệ ăn lễ gì? (Mt 26,17)
- 03.** Người đã xin phép tổng trấn Philatô hạ thi hài Chúa Giêsu xuống là ai? (Ga 19,38)
- 04.** Vào giờ thứ mấy thì Đức Giêsu kêu lên "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27,46)
- 05.** Người cùng với ông Giô xếp hạ thi hài Chúa Giêsu xuống tên là gì? (Ga 19,39)
- 06.** Người tông đồ đã chối thầy mình 3 lần (Mt 26, 69-75).
- 07.** Khi nghe Đức Giêsu kêu lớn tiếng, người ta tưởng Đức Giêsu kêu ai đến cứu? (Mt 27,47)
- 08.** Thượng tế thời Chúa Giêsu chịu đóng đinh tên là gì? (Ga 18,13)
- 09.** Trước Thượng Hội Đồng Do thái, Chúa Giêsu đã xác nhận mình là ai và điều này dẫn đến cái chết cho ngài? (Lc 22,70)
- 10.** Quân lính kết một vòng gai làm gì đặt lên đầu Chúa Giêsu? (Mt 27,29)

11. Tổng trấn xét xử Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,11-14)

12. Người lính đã lấy cái này đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu (Ga 19,34).

13. Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho vị tông đồ này (Ga 19,26).

14. Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Chúa Giêsu ở làng nào? (Mc 15,21)

15. Chúa Giêsu nói với những phụ nữ thành nào đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu? (Lc 23,28)

16. Vị tông đồ đã phản bội Thầy mình. (Lc 22,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."

Tin Mừng thánh Mátthêu 27,54b



**VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Phục Sinh**

Tin Mừng thánh Máccô 16,1-8

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 16,6b

.....

.....

.....

.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. *Chúa Giêsu chết bao nhiêu ngày thì sống lại?*

- a. 1 ngày.
- b. 2 ngày.
- c. 3 ngày.
- d. 7 ngày.

02. *"Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Câu nói này của Chúa Giêsu được trích từ Tin Mừng nào? (Ga 2,19)*

- a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
- b. Tin Mừng thánh Máccô.
- c. Tin Mừng thánh Luca.
- d. Tin Mừng thánh Gioan.

03. *Người phụ nữ nào đã gặp được Chúa Giêsu đầu tiên? (Ga 20,1)*

- a. Bà Maria, mẹ Chúa Giêsu.
- b. Bà Gioanna.
- c. Bà Maria Mácdala.
- d. Bà Mácta.

04. *Vị môn đệ nào đã vào bên trong mộ Chúa Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)*

- a. Ông Tôma.
- b. Ông Gioan.
- c. Ông Phêrô.
- d. Ông Giacôbê.

05. *Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu thổi hơi trên các ông và ban gì cho các ông? (Ga 20,19-23)*

- a. Sự khôn ngoan.
- b. Thánh Thần.
- c. Ơn hiểu biết.
- d. Quyền năng làm nhiều phép lạ.

06. *Khi nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh, ai đã thốt lên : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "? (Ga 20,28)*

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Gioan.
- c. Ông Tôma.
- d. Ông Giacôbê.

07. *Đây là môn đệ đã đồng hành với Chúa Giêsu Phục sinh trên đường về làng Emmau : (Lc 24,18)*

- a. Ông Simêon.
- b. Ông Lêvi.
- c. Ông Cólêôpát.
- d. Ông Giacôbê.

08. *Tại đâu, Chúa Giêsu đã hỏi ông Simôn Phêrô : "Con có yêu mến Thầy không" (Ga 21,1-20)*

- a. Biển Hồ Tibêria.
- b. Làng Nadarét.
- c. Thành Giêrusalem.
- d. Làng Bêtania.

09. *Tại miền nào, Chúa Giêsu từ giả các ông mà về trời? (Mt 28,16)*

- a. Miền Galilê.
- b. Miền Samaria.
- c. Miền Giuđê.
- d. Miền Thập Tỉnh.

10. *Đây là câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Người về trời : (Mc 16,15)*

- a. "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án".

- b. "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
- c. "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
- d. "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha"

III. Ô CHỮ



oc CB CGS phục sinh

Những gợi ý

- 01.** Ai đã ban Thánh Thần cho các môn đệ? (Ga 20,22)
- 02.** Đây là thái độ của các môn đệ khi được xem thấy Chúa (Ga 20,20).
- 03.** Tại biển hồ Tibêria, người môn đệ nào đã nhận ra Đức Giêsu đầu tiên? (Ga 21,1-8)
- 04.** Người phụ nữ ra mộ Đức Giêsu sớm nhất là ai? (Mc 16,1)
- 05.** Khi ra mộ Đức Giêsu các bà đạo đức nghĩ phải lăn cái gì ra khỏi ngôi mộ? (Mc16,3)
- 06.** Vị tông đồ vắng mặt khi Đức Giêsu hiện ra với các ông (Ga 20,24).
- 07.** Theo điều gì Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
- 08.** Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)
- 09.** Vị tông đồ đã vào mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,6)
- 10.** Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu bảo Tôma hãy đặt tay vào đâu? (Ga 20,27)

11. Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo họ hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20,22)

12 Các người phụ nữ đem dầu thơm ra mộ để xức xác ai? (Mc 16,1)

13. Đức Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16,15)

14. 2 môn đệ làng Emmau đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)

15. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)

16. Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ (Ga 20,5).

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

V. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG :

***"Đừng hoảng sợ !
Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét,
Đang bị đóng đinh chứ gì!
Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa."
Tin Mừng thánh Máccô 16,6***

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 7
Tin Mừng thánh Gioan 17,1-26

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,9

.....

.....

.....

.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. *Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết ai? (Ga 17,3)*

- a. Nhận biết Cha, T. Chúa duy nhất và chân thật.
- b. Nhận biết Môsê, vị đại ngôn sứ mà Cha sai đến.
- c. Nhận biết Đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô.
- d. Chỉ a và c đúng.

02. *Đức Giêsu nói ngài đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi nào? (Ga 17,4)*

- a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm.
- b. Khi Đức Giêsu chết trên thập giá.
- c. Khi Đức Giêsu phục sinh vinh hiển.
- d. Khi Đức Giêsu làm cho người chết sống lại.

03. *Đức Giêsu đã cho ai biết danh Cha? (Ga 17,6)*

- a. Những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội.
- b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con.
- c. Những người công chính.
- d. Những người Do thái đạo đức.

04. *Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)*

- a. Ân sủng.
- b. Vinh quang.
- c. Bình an.
- d. Tình thương.

05. *Những kẻ cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì? (Ga 17,6)*

- a. Yêu mến con.
- b. Tuân giữ lời Cha.
- c. Yêu mến thế gian.
- d. Chống lại con cái của thế gian.

06. *Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)*

- a. Dạy dỗ.
- b. Hướng dẫn.
- c. Gìn giữ.
- d. Chúc phúc.

07. *Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đưa con hư hỏng? (Ga 17,12)*

- a. Dạy dỗ.
- b. Canh giữ.
- c. Cầu nguyện.
- d. Ban nhiều dầu lạ.

08. *Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)*

- a. Cha.
- b. Giáo Hội.
- c. Các Ngôn sứ.
- d. Ông Môsê.

09. *Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)*

- a. Thế gian.
- b. Vua chúa.
- c. Ma quỷ.
- d. Cả a, b và c đúng.

10. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)

- a. Gìn giữ.
- b. Đe dọa ma quỷ.
- c. Xua trừ ác thần.
- d. Cầu nguyện.

III. Ô CHỮ



“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,6

Những gợi ý

01. Đất nước Chúa Giêsu đi lánh nạn (Mt 2,13-18).
02. Cha nuôi Chúa Giêsu (Mt 1,18..).
03. Người vắc đỡ thánh giá Chúa Giêsu (Lc 23,26...).
04. Con vật Chúa Giêsu dùng trong phép lạ Bánh hoá ra nhiều. (Ga 6,1-16ss)
05. Vua tìm giết Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,13-18)
06. Vị tông đồ đứng dưới chân thập giá. (Ga 19,25-27ss)
07. Tổng trấn ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu (Ga 18,28-40ss).
08. Nơi diễn ra tiệc cưới mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng các tông đồ tham dự (Ga 2,1-12).
09. Tông đồ đã chối Chúa 3 lần (Mt 26,69-75ss).
10. Hoàng đế La mã thời C.Giêsu sinh ra (Lc 2,1-20).
11. Người dân Dothái xin tha thay Chúa Giêsu (Lc 23,13-25ss).
12. Nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh(Ga 19,16-22)

13. Mẹ Chúa Giêsu (Mt 2,1-12).

14. Nơi Chúa Giêsu sinh ra (Mt 2,1-12).

15. Người làm cho Ladarô chết bốn ngày sống lại (Ga 11,1-44).

16. Tông đồ phản bội Thầy (Ga 13,21-30).

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

***"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến,
là Giêsu Kitô."***

Tin Mừng thánh Gioan 17,3



VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA GIÊSU & CÁC TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Luca 6,12-19

I. HÌNH TÔ MÀU



* Chủ đề của hình này là gì?

.....

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 6,13

.....
.....
.....
.....

II. TRẮC NGHIỆM

01. *Tại Caphácnaum, trong diễn từ Bánh đem lại sự sống, giáo lý này làm chói tai nhiều người và họ đã bỏ đi. Thấy vậy, Chúa hỏi nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Một tông đồ liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con sẽ đi với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”. Người tông đồ này tên là gì ? (Ga 6,60..)*

- a. Thánh Phêrô.
- b. Thánh Gioan.
- c. Thánh Tôma.
- d. Thánh Giacôbê.

02. *Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. Ông tên là gì ? (Ga 1,40)*

- a. Tông đồ Nathanaen.
- b. Tông đồ Giuđa.
- c. Tông đồ Giacôbê.
- d. Tông đồ Anrê.

03. *Vua Hêrôđê Ácrippa I cấm đạo gay gắt đã bắt tù các Thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì ? (Cv 12,1-2)*

- a. Tông đồ Giacôbê.
- b. Tông đồ Gioan.
- c. Tông đồ Phêrô.
- d. Tông đồ Anrê.

04. *Tại bữa Tiệc ly, người môn đệ đã để đầu tựa vào ngực Chúa Giêsu tên là gì ? (Ga 13,23)*

- a. Ông Phêrô.
- b. Ông Giacôbê.
- c. Ông Gioan.
- d. Ông Giuđa.

05. *Khi thấy dân chúng đến với mình đông đảo, trời lại chiều và là một nơi hiu quạnh, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót họ. Ngài nói với vị tông đồ rằng: “Ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?” Người được Chúa ngỏ lời tên là gì ? (Ga 6,1-13)*

a. Tông đồ Philipphê. b. Tông đồ Tôma.
c. Tông đồ Batôlômêô. d. Tông đồ Matthêu.

06. *Khi Chúa Giêsu nhìn thấy ông, Ngài nói: “Đây là người Itraen đích thực: nơi ông không có gì gian dối”. Người này tên là gì (Ga 1,45-51)*

a. Tông đồ Batôlômêô. b. Tông đồ Simon.
c. Tông đồ Gioan. d. Tông đồ Matthêu.

07. *“Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, thì tôi không tin”. Vị này tên là gì ? (Ga 20,24..)*

a. Tông đồ Anrê. b. Tông đồ Phaolô.
c. Tông đồ Giuđa. d. Tông đồ Tôma.

08. *Ông Lêvi con Anphê, một người thu thuế được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ của Ngài, còn gọi tên là gì (Mt 9,9ss)*

a. Giacôbê. b. Matthêu.
c. Phaolô. d. Simon.

09. *“Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Câu nói này là của ai ? (Gia 2,26)*

a. Thánh Giuđa. b. Thánh Gioan.

c. Thánh Phêrô.

d. Thánh Giacôbê.

10. *“Vào ngày Cánh chung, sẽ có quân nhạo báng, chúng luôn theo những đam mê vô đạo của chúng, chúng là những kẻ gây chia rẽ, thuộc khí huyết, chớ không thuộc thần khí”. Đây là lời của ai ? (Gđ 18-19)*

a. Tông đồ Phaolô.

b. Tông đồ Giuđa.

c. Tông đồ Phêrô.

d. Tông đồ Gioan.

11. *Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gọi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Máccabê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì ? (Mt 10,4ss)*

a. Tông đồ Simon.

b. Tông đồ Phêrô.

c. Tông đồ Gioan.

d. Tông đồ Phaolô.

12. *Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù tên là gì ? (Lc 22,47-53)*

a. Tông đồ Phêrô.

b. Tông đồ Giuđa Ítcariôt.

c. Tông đồ Giacôbê

d. Tông đồ Phaolô.

13. *Người thay thế Tông đồ Giuda Ítcariôt, kẻ phản bội là ai ? (Cv 1,13..)*

- a. Ông Phaolô.
- b. Ông Gioan.
- c. Ông Matthia.
- d. Ông Nathanaen.

14. *Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát tên là gì ? (Cv 9,1..)*

- a. Ông Matthia.
- b. Ông Lêvi.
- c. Ông Phaolô.
- d. Ông Tôma.



III. Ô CHỮ



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

"Anh hãy theo tôi! "
Tin Mừng thánh Máccô 2,14

Những gợi ý

01. Người thành Bếtxaida, cùng quê với thánh Anrê và thánh Phêrô, được Chúa Giêsu kêu gọi và đi theo Ngài. Không chỉ đến với Chúa một mình, ông tìm gặp Nathanaen và cả hai đã đến với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế như Môsê cùng các tiên tri nói tới. Vị ấy tên là gì ? (Ga 1,42-45)

02. Chúa Giêsu đã kêu gọi một người thu thuế theo làm môn đệ của Ngài. Người ấy tên là gì ? (Mc 2,14)

03. Vua Hêrôđê Ácrippa I căm đạo gay gắt đã bắt tù các thánh tông đồ và đã cho trảm quyết một vị tông đồ của Chúa. Vị được phúc tử đạo đầu tiên ấy tên là gì ? (Cv 12,1-2)

04. “Anh em thân mến, phần anh em, hãy tài bồi cho nhau, nhờ đức tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, hãy canh giữ lấy mình trong lòng mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, cho đến sự sống đời đời”. Đây là lời khuyên của ai ? (Gđ 20)

05. Trước lúc sinh thì, trên cây Thánh giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ Ngài cho ai?(Ga 19,25-27)

06. Thời Chúa Giêsu, có một nhóm người lấy tên “Nhiệt Thành”, để chỉ họ là những người nhiệt thành với đường lối Chúa. Họ trông ngóng Thiên Chúa gọi đến cho họ vị Mesia. Họ nghĩ vị Mesia là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự như Đavít hay Giuđa Máccabê, người sẽ dẹp tan mọi kẻ thù của Itraen. Nhóm Nhiệt thành tẩy chay mọi thoả hiệp với kẻ địch và nhiều khi họ lập các đơn vị xung kích để đánh quân La Mã. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có một vị thuộc nhóm Nhiệt thành này. Vị ấy tên là gì?(Mt 10,4s)

07. Khi bị treo trên Thánh giá, trong đau khổ cùng cực, Ngài vẫn một lòng yêu thương nhân loại và cầu nguyện cùng Chúa Cha rằng : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Lời cầu nguyện này của ai ? (Lc 23,34)

08. Trong danh sách các tông đồ của Chúa, có một người được gọi là Đyđymô. Đó là tên gọi của tông đồ nào ? (Ga 11,16)

09. Trước đông đảo dân chúng, Đức Giêsu bảo các tông đồ hãy cho họ ăn. Một trong các tông đồ đã thưa với Thầy : “Ở đây có một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ,

nhưng với ngàn ấy người thì thắm vào đâu”.
Người ấy là tên là gì ? (Ga 6,1-9)

10. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người đã hỏi ông ba lần : “Con có yêu mến Thầy không?”. Và ông đã đáp lại : “Lạy Chúa, Chúa hay biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.” Đáp lại, Chúa Giêsu đã trao cho ông sứ mạng mục tử là chăn dắt đoàn chiên của mình. Vị tông đồ này tên là gì ? (Ga 21,16..)

11. Người trong số các tông đồ của Chúa Giêsu đã đi gặp các thượng tế để “bán” Thầy lấy 30 đồng bạc, tên là gì ? (Mt 26,14)

12. Ngôn sứ Agabô đã tiên đoán rằng người này sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại ở Giêrusalem. Người này tên là gì ? (Cv 21,10..)

13. Tại Công đồng Giêrusalem, ngài đã lên tiếng nói rằng : “Tôi xét là không được phiền nhiễu người ngoại quay về với Thiên Chúa, song chỉ biên thư dạy họ kỵ hẳn : đồ nhơ uế bởi tà thần, dâm bôn, thịt ngọt và máu huyết”. Đây là lời của ai ? (Cv 15,19)

14. Khi Giuđa mất đi, Tông đồ đoàn mất đi một người, thánh Phêrô đã nói với anh em rằng :

“Phải chọn thêm một người để cùng với chúng ta làm chứng cho sự sống lại của Đức Giêsu”. Và ông đã được liệt vào hàng với Mười một tông đồ. Người được chọn tên là gì ? (Cv 1,15..)

15. Tông đồ Philipphê đã gọi Nathanaen đến gặp Chúa và Nathanaen trở nên một tông đồ của Chúa. Nathanaen còn được gọi tên là gì ? (Ga 1,43ss)

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

***“ Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
Tin Mừng thánh Luca 6,13***



VUI HỌC THÁNH KINH 1

Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu để trả lời những câu hỏi sau :

Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham:

Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khéttron; Khéttron sinh Aram; Aram sinh Amminadáp; Amminadáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvét; Ôvét sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít.

Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn; Salômôn sinh Røkhápam; Røkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Giôram;

Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkia; Khítkia sinh Mønase; Mønase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; Giôsigia sinh Giøkhongia và các anh em vua này; kể đó là thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpaven; Dơrúpaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.

Tin mừng Mátthêu 1,1-17



Những gợi ý

1. Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu có tất cả bao nhiêu nhân vật ?
2. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự A ?
3. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật khởi đầu bằng mẫu tự G ?
4. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật gồm 5 mẫu tự ?
5. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu nhân vật kết thúc bằng mẫu tự A ?
6. Trong bảng gia phả này có bao nhiêu phụ nữ ?



VUI HỌC THÁNH KINH 2

*Bạn hãy đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu
theo Tin mừng Mátthêu 1,1-17
để tìm xem trong ô chữ này
có bao nhiêu nhân vật được xếp ngang-dọc-xéo-
ngược-xuôi ?*

A	E	G	I	O	S	I	G	I	A	K	H	I	N	R	S
T	G	I	E	S	U	A	X	A	D	A	V	I	T	U	A
S	D	O	R	U	P	B	A	V	E	N	B	O	A	T	T
A	A	K	H	A	T	K	A	P	R	A	H	A	M	X	I
L	K	H	I	T	K	I	G	I	A	G	E	O	I	A	E
O	R	O	K	H	A	P	A	M	C	I	R	I	N	N	N
M	O	N	A	S	E	U	T	A	M	A	A	R	A	M	A
O	N	G	I	U	S	E	G	R	H	C	K	E	D	O	C
N	G	I	E	S	E	A	I	I	U	O	H	L	A	N	S
A	B	A	T	S	E	V	A	A	E	P	A	I	P	M	O
H	A	V	I	H	U	T	C	E	K	X	P	H	U	A	N
U	B	I	C	H	G	I	O	T	H	A	M	U	T	T	O
N	A	G	I	U	D	A	P	A	E	D	A	T	D	T	P
G	G	I	O	R	A	M	O	N	T	O	D	H	I	H	E
E	L	A	D	A	D	U	N	G	R	C	O	Y	G	A	R
G	I	O	S	A	P	H	A	T	O	V	E	T	I	N	E
E	N	G	I	A	K	I	M	A	N	I	X	A	A	C	T

VUI HỌC THÁNH KINH 3
HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU 😊 ✍️



CHÚA GIÊSU
Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Có tất cả bao nhiêu cách đọc được từ GIÊSU từ những chữ cái đứng cạnh nhau trong hình vẽ trên ?

*"Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ giữ lời Thầy."
Tin mừng thánh Gioan 14,22*

VUI HỌC THÁNH KINH 4

HÃY CÙNG ĐỌC ANNA ☺ ✍



*Bà ANNA,
người nữ đã gặp được Hài Nhi Giêsu trong
Đền Thờ sau bao năm tháng đợi trông.
(Lc 2,36-38)*

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ANNA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?

Bất kỳ 1 chữ A nào cũng có thể là chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng của cùng 1 từ ANNA, nhưng 2 chữ cái NN ở giữa bắt buộc phải ở những vị trí khác nhau.

VUI HỌC THÁNH KINH 5

CHIA 1 THÀNH 4 * 😊 🖋️

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

						M		
			A		R			
G						I		
	I				A			O
		E					I	
			S			G		
	U			G			A	N
			E					
						I		
		S		U				

Gợi ý :

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ G, M, G & G

VUI HỌC THÁNH KINH 6

CHA - CON

ÁPRAHAM ?
XANMÔN ?
MÁTTHAN ?
..... ? PERÉT
..... ? ÔVẾT
..... ? SALOMON
..... ? GIUĐA

MẸ - CON

..... ? PERÉT
..... ? BÔÁT
..... ? ÔVẾT
..... ? GIÊSU
LÊA ?
BATSEVA ?
RÊBÊCA - ?

Tin mừng Mátthêu 1,1-17



VUI HỌC THÁNH KINH 7 Ô CHỮ TÂN ƯỚC 01

Bạn hãy tìm trong những ô chữ này có bao nhiêu Nhân vật và Địa danh được nói tới trong Tân Ước, sao cho chữ này tiếp cận chữ kia, ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi-thẳng hàng hoặc cạnh nhau theo hàng ngang, hàng dọc, hàng xéo mà không cách quãng.
Ví dụ trong ô chữ này có nhân vật E, EVA, ÊLIA, SÊM, SÉT...

(8 Nhân vật và Địa danh)

E	M	T
V	E	L
S	A	I

VUI HỌC THÁNH KINH 8

Ô CHỮ TÂN ƯỚC 2

(122 Nhân vật và Địa danh)

E	U	A	B	O	T	D	M	V	I
H	N	I	A	A	C	P	E	A	E
C	P	N	X	N	A	O	N	C	N
E	X	O	I	G	I	D	A	I	E
T	R	S	K	N	U	E	L	M	R
O	A	I	U	E	S	R	E	A	E
M	R	D	M	L	A	K	I	T	G
Y	A	A	O	O	H	E	R	E	A
X	H	G	C	I	P	A	O	S	H
P	I	E	T	E	K	T	M	L	O



VUI HỌC THÁNH KINH 9

Ô Chữ BỮA TIÊC LY

Trong ô chữ này gồm những khuôn mặt hiện diện tại Bữa Tiệc Ly. Mời bạn cùng tìm. Ngang, dọc, chéo, ngược & xuôi.

I	A	H	U	N	G	E	G	N	I	U	N	Y
G	I	A	C	B	N	O	M	I	S	O	E	E
Y	A	N	M	A	T	T	H	E	U	N	G	U
A	T	O	Đ	T	E	O	I	I	A	Đ	I	T
T	H	E	X	O	N	G	M	R	N	G	A	H
N	E	M	A	L	E	R	N	A	N	I	C	U
A	M	I	R	O	N	R	A	O	A	O	O	U
O	N	S	E	M	A	T	T	R	I	A	B	N
I	T	A	Đ	E	O	A	P	E	I	N	E	G
G	I	A	C	O	B	E	I	H	U	N	H	O
N	T	P	H	I	L	I	P	P	H	E	B	A
M	A	R	I	A	H	C	I	B	G	N	U	H

VUI HỌC THÁNH KINH 10

Ô CHỮ NHỮNG NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ

Ô chữ này gồm nhiều nhân vật xuất hiện trong cuộc cuộc thương khó của Đức Giêsu được xếp theo hàng ngang, dọc, chéo, ngược & xuôi.

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật?
(26 nhân vật ...)

G	C	A	I	P	H	A	I	P	H	I	L	A	T	O
I	U	A	V	E	B	G	N	U	H	O	O	S	E	P
O	A	I	R	A	M	A	P	P	H	E	R	O	D	E
S	T	R	R	O	A	G	H	L	M	O	R	R	A	X
U	O	A	I	K	E	G	I	O	A	N	A	O	D	O
E	B	M	M	H	M	S	L	A	G	I	E	S	U	I
T	A	D	E	O	I	O	I	A	C	K	H	U	N	G
G	C	N	E	I	T	U	P	M	H	O	S	E	G	N
I	A	I	R	A	M	E	P	R	O	U	B	I	M	O
A	N	O	B	I	N	A	H	A	A	N	R	E	A	U
C	A	N	I	C	O	D	E	M	O	N	A	O	T	H
O	N	E	C	U	M	A	N	K	H	O	Y	H	T	A
B	I	C	H	G	I	U	D	A	A	N	N	A	H	N
E	M	O	L	A	S	K	H	A	N	A	I	E	E	N
T	H	I	E	N	C	H	U	A	T	I	N	H	U	E

**Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Thời Thơ Ấu**

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Giêsu Giáng Sinh

* Tin Mừng thánh Luca 2,11

*“Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra
cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”*

II. TRẮC NGHIỆM

01. Giêsu (Lc 1,26-38)
02. Vua Đavít (Lc 1,26-38)
03. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
04. Thánh thần (Lc 1,26-38)
05. Giacóp (Lc 1,26-38)
06. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.(Lc 1,26-38)
07. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,31-32)
08. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
(Lc 1,38)
09. Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)
10. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

III. Ô CHỮ

01. Đấng cứu độ (Lc 2,11)

02. Giuse (Mt 1,17)
03. Giacóp (Mt 1,17)
04. Bò câu non (Lc 2,24)
05. Hêrôđê (Mt 2,13)
06. Simêon (Lc 2,34)
07. Đa vít (Lc 1,32)
08. Mộc dục (Mt 2,11)
09. Cửa thánh (Lc 2,23)
10. Ơn cứu độ (Lc 2,30)
11. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,32)
12. Đấng Kitô (Lc 2,11)
13. Maria (Mt 1,16)
14. Bêlem (Lc 2,4-7)
15. Giêsu. (Lc 1,31)
16. Âugútô (Lc 2,1)

Hàng dọc : CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

Lời giải đáp **VUI HỌC THÁNH KINH**
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Những Giáo Huấn

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Đức Giêsu dạy Tám Mối Phúc

* Tin Mừng thánh Mátthêu 5,7

*“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.*

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
02. c. Trên núi (Mt 5,1)
03. a. Nước Trời là của họ (Mt 5,3)
04. a. Đất Hứa (Mt 5,4)
05. a. Gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9)
06. c. Nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8)
07. d. Xót thương (Mt 5,7)
08. a. Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng
(Mt 5,6)
09. a. Nước Trời là của họ. (Mt 5,10)
10. a. Trên trời (Mt 5,12a)

III. Ô CHỮ

01. Thiên Chúa (Mt 5,1-12)
02. Hư nát (Mt 6,19-21)
03. Salômon (Mt 6,24-34)
04. Đức Giêsu (Mt 6,1-4)
05. Đầy tớ (Mt 20,24-28ss)
06. Yêu thương (Ga 15,12-13)
07. Giữ lời (Ga 14,23-24)
08. Chước cám dỗ. (Lc 22,39)
09. Cửa hẹp (Mt 7,13-14ss)
10. Đất Hứa (Mt 5,1-12)
11. Danh Thánh Cha (Mt 6,7-15)
12. Nước hằng sống. (Ga 4,10)
13. Sống lại (Ga 6,40)
14. Tiền bạc (Lc 9,1-6ss)
15. Giêsu-Kitô.(Ga 17,1-3)
16. Ác quỷ (Mt 5,33-37)

Hàng dọc : **Cuộc Đời Chúa Giêsu**

Lời giải đáp **VUI HỌC THÁNH KINH** **CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU** Những Dụ Ngôn

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Tình Cha

* Tin Mừng thánh Luca 5,18b

*"Thưa cha,
con thật đăc tội với Trời và với cha".*

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Con thứ (Lc 15,11...)
02. d. Chỉ có a và b đúng. (Lc 15,13)
03. a. Một nạn đói khủng khiếp (Lc 15,14)
04. b. Ra đồng chăn heo (Lc 15,16)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17)
06. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,20)
07. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,22)
08. c. Con bê béo (Lc 15,24)
09. a. Con dê con (Lc 15,11...)
10. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,31-32)

III. Ô CHỮ

01. Tiệc Cưới (Mt 22,1...ss)
02. Người thu thuế (Lc 18,9-1)
03. Đâu Đông (Mc 4,24-25ss)

04. Nước Trời (Mt 13,36...)
05. Cái Đèn (Mc 4,21-23ss)
06. Con Người (Mt 13,36...)
07. Thánh Vịnh 118,22-23 (Mt 21,33-45)
08. Hạt Cải (Mt 13,31ss)
09. Matthêu (13,17)
10. Chiếc Lưới (Mt 13,47-50)
11. Chăn heo (Lc 15,11...)
12. Thương gia (Lc 13,45)
13. Mới cưới vợ (Lc 14,20...)
14. Những Yến Bạc (Mt 25,14...ss)
15. Đức Giêsu (Ga 15,1-17)
16. Luca (15,11...)

Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Những Phép Lạ
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-10

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Tiệc cưới Cana

* Tin Mừng thánh Gioan 2,5

*Thân mẫu Người nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."*

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Cana (Ga 2,1)
02. a. Miền Galilê (Ga 2,11)
03. c. Đức Maria (Ga 2,3)
04. c. Đức Giêsu (Ga 2,8)
05. b. 6 chum (Ga 2,6)
06. b. Để dùng vào việc thanh tẩy (Ga 2,6)
07. a. Giờ của tôi chưa đến (Ga 2,4)
08. a. Các anh đổ đầy nước vào chum đi (Ga 2,7)
09. a. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”(Ga 2,5)
10. a. Bày tỏ vinh quang của Người(Ga 2,11)

III. Ô CHỮ

01. Thiên Chúa (Lc 17,1-19)
02. Tật nguyên (Lc 13,10-17)
03. Phêrô (Mt 14,22-33)
04. Silôac (Ga 9,1-40)
05. Bếtdatha (Ga 5,1-18)
06. Kinh phong (Mt 17,14-21s)
07. Giaia (Lc 8,40-56)
08. Thiên Chúa (Ga 9,1-40)
09. Ghêrasa (Mc 5,1-26ss)
10. Băng huyết (Lc 8,44-48)
11. Nain (Lc 7,11-17)
12. Đức Giêsu (Ga 11,1...)
13. Philipphê (Ga 6,1-15ss)
14. Bại liệt (Mt 8,5-13ss)
15. Bệnh sốt (Mc 1,19-31ss)
16. Thầy Tư tế (Mt 8,1-4ss)

Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu

Lời giải đáp **VUI HỌC THÁNH KINH**
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Thương Khó

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Giêsu trên thập giá

* Tin Mừng thánh Mt 27,46b

*"Lạy Thiên Chúa,
lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"*

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Bóng tối bao phủ cả mặt đất (Mt 27,45)
02. c. Giờ thứ chín (Mt 27,46)
03. a. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? (Mt 27,46)
04. c. Ông Êlia (Mt 27,47)
05. b. Giấm (Mt 27,46-47)
06. b. Cây sậy (Mt 27,48)
07. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,51-52)
08. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,53)
09. d. Viên đại đội trưởng (Mt 27,54)
10. d. Cả a, b và c đúng (Mt 27,56)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mt 27,46)
02. Vượt Qua (Mt 26,17)
03. Giôxếp (Ga 19,38)
04. Chín (Mt 27,46)

05. Nicôđêmô (Ga 19,39)
06. Phêrô (Mt 26, 69-75)
07. Êlia (Mt 27,47)
08. Caipha (Ga 18,13)
09. Con Thiên Chúa (Lc 22,70)
10. Vương miện (Mt 27,29)
11. Philatô (Mt 27,11-14)
12. GIÁO (Ga 19,34)
13. Gioan (Ga 19,26)
14. Kyrênê (Mc 15,21)
15. Giêrusalem (Lc 23,28)
16. Giuđa (Lc 22,3)

Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu

Lời giải đáp **VUI HỌC THÁNH KINH**
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
Phục Sinh

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Giêsu phục sinh

* Tin Mừng thánh Máccô 16,6b :

“Người đã trỗi dậy rồi”.

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. 3 ngày.

02. d. Tin Mừng thánh Gioan (Ga 2,19)

03. c. Bà Maria Mácdãla (Ga 20,1)

04. c. Ông Phêrô (Ga 20,6)

05. b. Thánh Thần (Ga 20,19-23)
06. c. Ông Tôma (Ga 20,28)
07. c. Ông Côlêôpát (Lc 24,18)
08. a. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1-20)
09. a. Miền Galilê (Mt 28,16)
10. a. "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án" (Mc 16,15)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Ga 20,22)
02. Vui mừng (Ga 20,20)
03. Gioan (Ga 21,1-8)
04. Maria Mácđala (Mc 16,1)
05. Tảng đá (Mc16,3)
06. Tôma (Ga 20,24)
07. Kinh Thánh (Ga 20,9)
08. Cõi chết (Ga 20,9)
09. Phêrô (Ga 20,6)
10. Cảnh sườn (Ga 20,27)
11. Thánh Thần (Ga 20,22)
12. Đức Giêsu (Mc 16,1)
13. Tin Mừng (Mc 16,15)
14. Bẻ bánh (Lc 24,35)
15. Môsê (Lc 24,27)
16. Cúi xuống (Ga 20,5).

Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 7

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ

* Tin mừng thánh Gioan 17,9

*"Con cầu nguyện cho họ.
Con không cầu nguyện cho thế gian,
nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con,
bởi vì họ thuộc về Cha."*

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và c đúng (Ga 17,3)
02. a. Khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm (Ga 17,4)
03. b. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con (Ga 17,6)
04. b. Vinh quang (Ga 17,5)
05. b. Tuân giữ lời Cha (Ga 17,6)
06. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
07. b. Canh giữ (Ga 17,12)
08. a. Cha (Ga 17,14)
09. a. Thế gian (Ga 17,14)
10. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

III. Ô CHỮ

01. Nước Aicập (Mt 2,13-18)
02. Thánh Giuse (Mt 1,18..)

03. Ông Simôn (Lc 23,26...)
04. Con Cá (Ga 6,1-16ss)
05. Vua Hêrôđê (Mt 2,13-18)
06. Thánh Gioan (Ga 19,25-27ss)
07. Tổng trấn Philatô (Ga 18,28-40ss)
08. Cana (Ga 2,1-12)
09. Thánh Phêrô (Mt 26,69-75ss)
10. Hoàng đế Âugútô (Lc 2,1-20)
11. Tướng cướp Baraba (Lc 23,13-25ss)
12. Đồi Gôngôtha (Ga 19,16-22ss)
13. Mẹ Maria (Mt 2,1-12)
14. Bêlem (Mt 2,1-12)
15. Đức Giêsu (Ga 11,1-44)
16. Ông Giuđa (Ga 13,21-30)

Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA GIÊSU & CÁC TÔNG ĐỒ

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Mười Hai tông đồ của Chúa Giêsu

* Tin Mừng thánh Luca 6,13

*“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”*

II. CHÚA GIÊSU & CÁC TÔNG ĐỒ

01. Thánh Phêrô (Ga 6,60..)

02. Thánh Anrê (Ga 1,40)

03. Thánh Giacôbê (Cv 12,1-2)
04. Thánh Gioan (Ga 13,23)
05. Thánh Philipphê (Ga 6,1-13)
06. Thánh Batôlômêô (Ga 1,45-51)
07. Thánh Tôma (Ga 20,24..)
08. Thánh Matthêu (Mt 9,9ss)
09. Thánh Giacôbê tông đồ (Gia 2,26)
10. Thánh Giuđa Tãđêô (Gđ 18-19)
11. Thánh Simon (Mt 10,4ss)
12. Giuđa Ítcariôt (Lc 22,47-53)
13. Thánh Matthia (Cv 1,13..)
14. Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại (Cv 9,1..)

III. CHÚA GIÊSU & CÁC TÔNG ĐỒ

01. Thánh **Philipphê** (Ga 1,42-45)
02. Thánh **Matthêu** (Mc 2,14)
03. Thánh **Giacôbê** (Cv 12,1-2)
04. Thánh Giuđa **Tãđêô** (Gđ 20)
05. Thánh **Gioan** (Ga 19,25-27)
06. Thánh **Simon** (Mt 10,4ss)
07. Đức **Giêsu** (Lc 23,34)
08. Thánh **Tôma** (Ga 11,16)
09. Thánh **Anrê** (Ga 6,1-9)
10. Thánh **Phêrô** (Ga 21,16..)
11. **Giuđa** Ítcariôt (Mt 26,14)
12. Thánh **Phaolô** (Cv 21,10..)
13. Thánh **Giacôbê** (Cv 15,19)
14. Thánh **Matthia** (Cv 1,15..)
15. Thánh **Batôlômêô** (Ga 1,43ss)

LỜI GIẢI ĐÁP

VUI HỌC THÁNH KINH 1

1. Có 47 nhân vật.
2. Có 10 nhân vật : Ado; Akhát; Akhin; Amminadáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa.
3. Có 11 nhân vật : Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát; Giuđa; Giuse; Giôsigia; Giotham.
4. Có 13 nhân vật : Akhát; Akhin; Derác; Đavít; Elada; Giesê; Giêsu; Giuđa; Giuse; Ixaác; Maria, Perét, Xadốc.
5. Có 8 nhân vật : Avigia; Axa; Batseva; Elada; Giuđa; Maria, Tama; Útdigia.
6. Có 5 phụ nữ : Batseva, Maria, Rakháp, Rút, Tama.

VUI HỌC THÁNH KINH 2

(47)

Ado; Akhát; Akhin; Amminadáp; Amôn; Ápraham; Aram; Avigia; Avihút; Axa; Batseva : vợ ông Urigia; Bôát; Derác; Dơrúpaven; Đavít; Elada; Êlihút; Engiakim; Giacóp; Giacóp; Giesê; Giêsu; Giơkhongia; Giôram; Giơsaphát; Giuđa; Giuse;

Giôsigia; Giotham; Ixaác; Khétron; Khítkia; Maria, Mátthan; Mơnase; Nácson; Ôvét; Perét, Rakháp; Rơkhápam; Rút; Salômôn; Santiên; Tama; Xađốc; Xanmôn; Útdigia.

x. Mt 1,1-17

VUI HỌC THÁNH KINH 3 HÃY CÙNG ĐỌC GIÊSU ☺

Đáp án :

Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I lại liền kề với 3 chữ E, trong đó :

* 1 chữ E liền kề với 7 cụm SU;

* 2 chữ E còn lại liền kề với 4 cụm SU. Vậy số cách để đọc được từ GIESU trong hình trên là : $4 \times (7 + 8) = 60$ cách.

VUI HỌC THÁNH KINH 4 HÃY CÙNG ĐỌC ANNA ☺

Đáp án :

Tính số cách được dựa theo vị trí của những chữ A có trong hình vẽ :

* Ở trung tâm của hình vẽ : chữ A ở trung tâm của hình vẽ nằm liền kề với 4 chữ N (tính theo cả hàng dọc và hàng ngang). Thông qua mỗi chữ N đều hình thành nên 15 chữ ANNA, vì thế có tất cả 50 từ ANNA từ chữ A ở trung tâm của hình vẽ. Ngoài ra

còn có 4 chữ N khác trên các đường chéo của hình đã cho cũng nằm liền kề với chữ A ở trung tâm hình. Thông qua mỗi chữ N này đều hình thành nên 12 từ ANNA nữa. Từ đó ta có thêm 48 từ ANNA nữa.

* Ở các góc của hình vẽ : từ mỗi chữ A ở 1 góc của hình vẽ đều có thể hình thành được 9 từ ANNA, cộng lại ta có thêm được 36 từ ANNA nữa.

* Trên các cạnh của hình vẽ : từ mỗi chữ A trong 8 chữ trên các cạnh của hình vẽ đều có thể hình thành được 30 từ ANNA, từ đó ta có thêm 240 từ ANNA nữa.

Vậy trong hình đã cho có tổng cộng là :
 $60 + 48 + 36 + 240 = 384$ cách đọc từ ANNA.

VUI HỌC THÁNH KINH 5 CHIA 1 THÀNH 4 *

- * GIÊSU
- * MARIA
- * GIUSE
- * GIOAN

					M		
		A	R				
G				I			
	I			A			O
		E			I		
		S			G		
	U		G			A	N
		E					
				I			
	S	U					

VUI HỌC THÁNH KINH 6

CHA - CON

ÁPRAHAM	IXAAC
GIUĐA	PERÉT
XANMÔN	BÔÁT

BÔÁT	ÔVẾT
MÁTTHAN	GIACÓP
ĐAVÍT	SALOMON
GIACÓP	GIUĐA

MẸ - CON

TAMA	PERÉT
RAKHÁP	BÔÁT
RÚT	ÔVẾT
MARIA	GIÊSU
LÊA	GIUĐA
BATSEVA	SALOMON
RÊBÊCA -	GIACÓP

VUI HỌC THÁNH KINH 7 Ô CHỮ TÂN ƯỚC 01 (8 từ)

E (Lc 3,28), ASÊ (Lc 3,36), ÊLI (Lc 3,23),
EVÀ (2Cr 11,3), ÊVÊ (Lc 3,35), SÊM (Lc 3,36),
SÉT (Rm 9,21), ÊLIA (Mc6,15

VUI HỌC THÁNH KINH 8 Ô CHỮ TÂN ƯỚC 2 (122 từ ...)

E (Lc 3,28)
CÔ (Cv 21,1)
ADO (Mt 1,13)
ASÊ (Lc 3,36)

AXA (Mt 1,7)
ĐEN (Cv 13,1)
ÊLI (Lc 3,23)
ÊNÊ (Cv 9,33)
EVÀ (2Cr 11,3)
ÊVÊ (Lc 3,35)
GAT (Kh 7,5)
GÓC (Kh 20,8)
KIT (Cv13,21)
LOT (Cv 29,32)
NÔÊ (Lc 3,36)
SÊM (Lc 3,36)
SẾT (Lc 3,38)
TIA (Mc 7,24)
ACNI (Lc 3,33)
AĐAM (Lc 3,38)
ARAM (Mt 1,3)
AMÓT (Lc 3,25)
ANNA (Lc 2,36)
AXIA (Cv 2,9)
BOÁT (Lc 3,32)
BAAN (Rm 11,4)
DÊNA (Tt 3,13)
ĐÊMA (Cl 4,14)
CAIN (1Ga 3,12)
CANA (Ga 2,1)
ÊLAM (Cv 2,9)
ÊLIA (Mc 6,15)
GAĐA (Cv 8,26)
GAIÔ (3Ga 1)
GIÓP (Gc 5,11)

HAGA (Gl 4,24)
HÔSÊ (Rm 9,25)
KHIÔ (Cv 20,15)
LINÔ (2Tm 4,21)
LÔIT (2Tm1,5)
MÔSÊ (Lc 16,31)
MYRA (Cv 27,5)
NAIN (Lc 7,11)
NÊRÊ (Rm 6,15)
NÊRI (Lc3,27)
RÔMA (Cv 28,2)
RAMA (Mt 2,18)
RÊSA (Lc 3,27)
XARA (Rm 9,9)
XILA (Cv 16,19)
XION (Rm 11,26)
XIRI (Lc 4,27)
TAMA (Mt 1,3)
TÔMA (Ga 20,26)
TRÔA (2Cr 2,12)
APÔLÔ (Cv 8,24)
AKHÁT (Mt 1,9)
ARÊTA (2Cr 11,32)
ATRIA (Cv 27,27)
CANĐÊ (Cv7,4)
ĐAMAT (Cv 9,8)
ÊLYMA (Cv 13,8)
GALAT (Gl 1,2)
GIÊSU (Mt 1,16)
GIÊSÊ (Mt 1,5)
GIOAN (Cv 3,1)

GIÔĐA (Lc 3,26)
GIÔEN (Cv 2,16)
GIÔNA (Mt 12,40)
GIUĐA (Lc 1,39)
GIUĐÊ (Ga 11,7)
GIUSE (Mt 1,16)
IĐUMÊ (Mc 3,8)
IXAAC (Gc 2,21)
KÊPHA (Ga 1,42)
KHAMO (Cv 7,16)
LAMEC (Lc 3,36)
LUKIÔ (Cv 13,1)
LYXIA (Cv 24,22)
MAGÓC (Kh 20,8)
MARIA (Mt 2,11)
MARIA (Lc 10,42)
MARIA (Ga 9,25)
MÔLÓC (Cv 7,43)
PÁTMÔ (Kh 1,9)
PERÉT (Mt 1,3)
PHÊRÔ (Mt 6,18)
SALEM (Dt 7,1)
SELAC (Lc 3,35)
UABAN (Rm 10,9)
XACĐÊ (Kh 1,11)
XAĐỐC (Cv 5,17)
XAMỐ (Cv 20,15)
XINAI (Cv7,30)
ĐAMARI (Cv17,34)

ĐANIEN (Mt 24,15)
ÊUNIKÊ (2Tm 1,5)
GIACÓP (Mt 1,2)
GIÊRÉT (Lc 3,37)
GALION (Cv 18,17)
GIÔĐAN (Lc 4,1)
GIÔNAM (Lc 3,30)
GIÔSUÊ (Dt 4,8)
GIÔXÉT (Mc15,47)
GIÔXÉP (Mt 27,57)
GIÔRAM (Mt 1,8)
GIÔRIM (Lc 3,29)
LAXAIA (Cv 27,8)
MICAEN (Gđ 9)
NICANÔ (Cv 6,5)
PHAOLÔ (Cv 25,6)
PHARAÔ (Cv7,10)
SAMARI (Ga 4,4)
SALÔMÊ (Mc15,40)
GIÔXÉCH (Lc 3,26)
LYXANIA (Lc 3,1)
PHÊNÊXI (Mc 7,26)
TYKHICÔ (Cv 20,4)
XIÉCTI (Cv 27,17)
GIÊRÊMIA (Mt 2,17)
GIÊRIKHÔ (Lc10,30)
GIÊRUSALEM (Mt 2,3)

VUI HỌC THÁNH KINH 9

Ô Chữ BỮA TIỆC LY

Giêsu (xéo) - Tôma (xéo) - Matthêu
Batôlômêô - Giuđa (xéo) - Phêrô (ngược) –
Gioan (ngược) Philipphê - Giacôbê Simon (ngược) -
Giacôbê - Anrê (ngược) – Tadêô.

VUI HỌC THÁNH KINH 10

(26 nhân vật ...)

**GIÊSU, PHÊRÔ (x), ANRÊ, GIOAN,
GIACÔBÊ, MÁTTHÊU, PHILÍPPHÊ,
TADÊÔ, BATÔLÔMÊÔ (x), GIACÔBÊ (x),
SIMÔN (n), TÔMA (x), GIUĐA. CAIPHA,
KHANAN, PHILATÔ, MANKHÔ, HÊRÔĐÊ,
NICÔĐÊMÔ, GIÔXÉP, SIMÔN (x),
MARIA (n), MARIA (n), MARIA (n),
SALÔMÊ (n), BARABA (x).**

G	C	A	I	P	H	A	I	P	H	I	L	A	T	O
I	U	A	V	E	B	G	N	U	H	O	O	S	E	P
O	A	I	R	A	M	A	P	H	E	R	O	D	E	
S	T	R	O	A	G	H	L	M	O	R	R	A	X	
U	O	A	I	K	E	G	I	O	A	N	A	O	D	O
E	B	M	M	H	M	S	L	A	G	I	E	S	U	I
T	A	D	E	O	I	O	I	A	C	K	H	U	N	G
G	C	N	E	I	T	U	P	M	H	O	S	E	G	N
I	A	I	R	A	M	E	P	R	O	U	B	I	M	O
A	N	O	B	I	N	A	H	A	A	N	R	E	A	U
C	A	N	I	C	O	D	E	M	O	N	A	O	T	H
O	N	E	C	U	M	A	N	K	H	O	Y	H	T	A
B	I	C	H	G	I	U	D	A	A	N	N	A	H	N
E	M	O	L	A	S	K	H	A	N	A	I	E	E	N
T	H	I	E	N	C	H	U	A	T	I	N	H	U	E

TUYỂN TẬP VUI HỌC THÁNH KINH

- VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH
VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC A
VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC B
VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÚA GIÊSU
VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU
VÀ NHỮNG CUỘC THẦN HIỆN TRONG TIN MỪNG 1.
VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU
VÀ NHỮNG CUỘC THẦN HIỆN TRONG TIN MỪNG 2.
VHTK 07 : NHỮNG DỰ NGÔN CỦA CHÚA GIÊSU
VHTK 08 : *TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ*
VHTK 09 : THÁNH PHAOLÔ 1
VHTK 10 : THÁNH PHAOLÔ 2
VHTK 11 : *NHỮNG THƯ CÔNG GIÁO & SÁCH KHẢI HUYỀN*
VHTK 12 : Ô CHỮ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH
VHTK 13 : Ô CHỮ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK
VHTK 14 : Ô CHỮ TÂN ƯỚC.
VHTK 15 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 1*
VHTK 16 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 2*
VHTK 17 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 3*
VHTK 18 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 4*
VHTK 19 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 5*
VHTK 20 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 6*
VHTK 21 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 7*
VHTK 22 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 8*
VHTK 23 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 9*
VHTK 24 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY 10*
VHTK 25 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1*
VHTK 26 : *RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2*
VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU
VHTK 31 : Ô CHỮ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU A
VHTK 32 : Ô CHỮ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU B
VHTK 33 : MÙA XUÂN
VHTK 34 : THÁNG 1-6
VHTK 35 : THÁNG 7-12

- VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU
- VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1
- VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2
- VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3
- VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4
- VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5
- VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6
- VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7
- VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8
- VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9

và ...

- 01. VUI HỌC LỜI CHÚA : PHỤNG VỤ NĂM A
- 02. VUI HỌC LỜI CHÚA : PHỤNG VỤ NĂM B
- 03. VUI HỌC LỜI CHÚA : PHỤNG VỤ NĂM C
- 04. TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010
- 05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

- 06. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ SƠ CẤP 1
- 07. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ SƠ CẤP 2
- 08. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 1
- 09. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 2
- 10. HÌNH ẢNH & Ô CHỮ MINH HỌA GIÁO LÝ CĂN BẢN 3
- 11. TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 1
- 12. TẬP TÔ MÀU CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU 2
- 13. MÙA CHAY & PHỤC SINH :
75 CÂU HỎI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ
- 14. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 :
TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ
- 15. TÀI LIỆU HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC
'FORTA FIDEI' VỀ NĂM ĐỨC TIN
- 16. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ
TÔNG HUẤN FAMILIARIS CONSORTIO
- 17. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015
- 18. MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
72 CÂU HỎI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ
- 19. SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2015
HỎI ĐÁP - TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ

21. MÀU NHIỆM MÂM CÔI
22. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV
23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011
TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ
24. HIỂU ĐỀ SỐNG ĐẠO 1
25. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU

THƠ.

01. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MẸ (In chung)
02. DÂNG HIẾN (Thơ)
03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ)
04. SÂN TRƯỜNG (Thơ)
05. YÊU THƯƠNG (Thơ)
06. THƯƠNG YÊU (Thơ)
07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ)
08. CỘI NGUỒN (Thơ)

*“Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ giữ lời Thầy.”
Ga 14, 23*

Tham khảo

*[http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m%](http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m%20)
<http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2015/05/>
<http://www.thanhlinh.net/node/88549>
<http://www.truyen-tin.net/VuihocTK.aspx>*