

**Họ và tên:**

**Lớp Xung Tội và Rước Lễ 1**

**Gặp gỡ 9**

**Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-8)**

**I. Câu Kinh Thánh Học Thuộc Lòng (Gặp Gỡ 1-8)**



1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”  
(Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1)
4. “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.” (Sáng thế 1,27)
5. “Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa.” (Tôbia 12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kéo phải chết.” (Sáng thế 3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a)

**II. Ghi Nhớ**

*Em hãy tìm xem những cụm từ này được trích từ sách nào.*

1. Con Một.
2. Uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!
3. Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
4. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình.
5. Thiên sứ Raphael.
6. Các ngươi không được ăn, không được động tới, kéo phải chết.
7. Ông Ápram.
8. Giữ giao ước.

### **III. Điền Vào Chỗ Trống**

*Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.*

1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ... .., để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là ... .., uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!” (Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, ... .. sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1)
4. “... .. sáng tạo con người theo hình ảnh mình.” (Sáng thế 1,27)
5. “Tôi đây là Raphaen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào châu trước nhan vinh hiển của ... ..” (Tôbia 12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo ... ..” (Sáng thế 3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy ... .. xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ ... .. của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a)

## Lớp Xung Tội và Rước Lễ 1

### Lời giải đáp Gặp gỡ 9: Ôn tập 1 (Gặp gỡ 1-8)

## II. Ghi Nhớ

Những cụm từ này được trích từ sách:

1. Con Một. (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. Uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường! (Thánh vịnh 147,5)
3. Thiên Chúa sáng tạo trời đất. (Sáng thế 1,1)
4. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. (Sáng thế 1,27)
5. Thiên sứ Raphaelen. (Tôbia 12,15)
6. Các người không được ăn, không được động tới, kéo phải chết. (Sáng thế 3,3)
7. Ông Ápram. (Sáng thế 12,1)
8. Giữ giao ước. (Xuất hành 19,5a)

## III. Điền Vào Chỗ Trống

*Em hãy điền vào chỗ trống những từ nào cho hợp nghĩa.*

1. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban **Con Một**, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Tin mừng thánh Gioan 3,16)
2. “Chúa chúng ta thật là **cao cả**, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”  
(Thánh vịnh 147,5)
3. “Lúc khởi đầu, **Thiên Chúa** sáng tạo trời đất.” (Sáng thế 1,1)
4. “**Thiên Chúa** sáng tạo con người theo hình ảnh mình.” (Sáng thế 1,27)
5. “Tôi đây là Raphaelen, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của **Đức Chúa**.” (Tôbia 12,15)
6. “Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các người không được ăn, không được động tới, kéo **phải chết**.” (Sáng thế 3,3)
7. “Đức Chúa phán với ông Ápram: “Hãy **rời bỏ** xứ sở, họ hàng và nhà cha người, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho người.” (Sáng thế 12,1)
8. “Nếu các người thực sự nghe tiếng Ta và giữ **giao ước** của Ta, thì giữa hết mọi dân, các người sẽ là sở hữu riêng của Ta.” (Xuất hành 19,5a)

*Gb. Nguyễn Thái Hùng*